

## *Er was eens...*

*Een school die het leesonderwijs, nieuw leven wilde inblazen. Het leesniveau moest namelijk flink omhoog. Dat hadden ze gehoord van de grote leesbaas uit Den Haag.*

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het bovenste stukje begint als een sprookje. Vanaf hier kunnen we de glimlach voelen, die op uw gezicht verschijnt, bij het lezen ervan!

Gelukkig is het verbeteren van ons leesonderwijs geen verzonnen iets, maar willen we hier heel graag grote stappen in zetten! Om deze verandering te kunnen laten plaatsvinden, hebben we uw hulp echt nodig.

Goed onderwijs in leesbegrip staat of valt met het lezen van veel boeken. Als er niet vaak genoeg gelezen en voorgelezen wordt, zal het leesbegrip van leerlingen niet verbeteren. Op school lezen we dagelijks voor in alle groepen en kiezen we rijke teksten, die passen bij het thema of bij de actualiteit. Het lezen, denken en praten over teksten leidt behalve tot leesbegrip ook tot spelling- en woordenschatontwikkeling. Immers, het grootste gedeelte van hun woordenschat ontdekken en leren kinderen door het lezen van teksten.



Dit is wat we op school doen, maar ook u speelt een hele grote rol in de leesontwikkeling van uw kind. Uw rol in deze ontwikkeling is ontzettend belangrijk en begint al bij het voorlezen! Kinderen die thuis worden voorgelezen hebben een grotere woordenschat en een beter ontwikkelde geletterdheid. Ook draagt voorlezen bij aan de ontwikkeling van de verbeelding en creativiteit en de sociaal emotionele ontwikkeling. Let op! Voorlezen is niet alleen voor kleine kinderen! Ook oudere kinderen vinden het heerlijk om nog voorgelezen te worden.

Het zelf lezen van boeken is niet alleen goed voor de leesontwikkeling, maar het maakt ook je eigen kleine wereld groter: je leest over andere werelden, andere tijden, andere mensen met andere opvattingen en gedragingen. Kinderen en volwassenen worden daar meer empathisch van, kunnen zich beter inleven in andere mensen. Diverse onderzoeken hebben dit al jaren onomstotelijk bewezen.

Het is erg belangrijk dat er thuis ook gelezen wordt, dus ga vooral met uw kind(eren) naar de bibliotheek en zoek leuke boeken, zodat we deze ontwikkeling kunnen onderschrijven met:

*En ze lazen nog lang en gelukkig!!!*

Leerteam leesbevordering OBS De Krullevaar